

## BASAR I IKAST KIRKECENTER

Af Britta Hald Vestergaard

Nu nærmer tiden sig en årlig begivenhed i Ikast By: Basar i Ikast Kirkecenter!

Se programmet for basaren på [www.Ikast-kirkecenter.dk](http://www.Ikast-kirkecenter.dk)

For de mennesker, der har boet i byen i mange år, er basaren en kendt begivenhed – for andre knap så kendt – og til alle kan jeg kun sige: Glæd jer til to dejlige dage! Den 5. - 6. november 2008 er der liv og glade dage i hele Kirkecentret. Der er salgsboder med flot julepynt, hjemmebag, hjemmesyltet, tombolaer, legeland for børn, loppemarked, lækre nybagte vaffer, flotte dekorationer, banko, cafeteria med smørrebrød og kaffe med hjemmebag. Ja – næsten alt, hvad enhver kan ønske sig på en basar.

Og hvorfor nu så stor og god en basar?

Jo, det er der flere grunde til: Alle vi brugere af Kirkecentret giver ingenting i husleje. Men da det ikke er gratis at drive så stort et hus med mange brugere – skal der jo komme penge et eller andet sted fra. Og heldigvis – er vi alle i Kirkecentret så privilegerede, at der engang for mange år siden var nogle pionerer i Ikast, der slog tonen an til en basar i Kirkecentret.

Dels giver basaren de penge, det koster at drive Kirkecentret – men der er også en anden gevinst ved dette arrangement: Alle brugere af huset - på tværs af foreninger, alder og afdelinger - mødes i dette fantastiske arbejdsfællesskab. Alle arbejder for samme sag – og alle deltager med det, de hver især kan yde af arbejdskraft, indsats og ideer. Alle arbejder med på en fælles sag – og det er en vigtig ting at holde fast i, værne om og fortsat arbejde for.

Det vil sige, at vi alle er ansvarlige for basaren – både i forberedelsestiden og i de to dage basaren varer. Nu ved vi godt, at alle ikke har samme muligheder for at lægge tid og arrangement i basaren – men basaren rammes fint ind af det gamle mundheld som siger: "Mange bække små gør en stor å".

Derfor: Husk at vi alle må bidrage til basaren på den ene eller anden måde. Husk at der er en opgave til os alle – stor eller lille. Måske er der nogen der spørger dig til en opgave, tag imod det som et tilbud om et rigtig godt arbejdsfællesskab. Det er også vigtigt, at vi alle tænker basaren ind i vores afdelinger og i vores program. På den måde bidrager vi til, at vi også i fremtiden kan have et fælles hus at mødes og samles i, når vi overalt i huset mødes om evangeliet.

God basar 2008!

## Børnefestival - ET HALVT ÅR EFTER

Nu er der næsten gået et halvt år, siden alt stod på den anden ende i Ikast. Kan I huske weekenden den 7. - 9. marts? Mange af jer kan nok – da rigtig mange af os var i sving med det ene eller det andet i forbindelse med Børnefestival 2008. For nogle af os er det to år siden vi startede med forberedelserne. Når jeg tænker tilbage, er der utrolig mange dejlige ting at tænke på.

Selve Processen har været præget af samarbejde, sammenhold, utrolig mange gode idéer og masser af handlekraft. Det har været meget berigende for mig, at komme til at lære endnu flere fra foreningen/distriktet rigtig godt at kende. Jeg har været imponeret og opløftet af at opleve, hvad vi i fællesskab har kunnet. Resultatet kan vi også godt være stolte af. SÅ mange BEGEJSTREDE børn på et sted – det var en oplevelse ud over det sædvanlige! Forkyndelse på højt niveau præsenteret af "Karsten og Marianne", vores værter "Glæde-Guldsko og "Frede-Farmand", skolens lærere repræsenteret af "Arne og Fru Skrap", god mad og dejlige opgivelser – det bliver jeg varm om hjertet af at tænke på!

"Børn skal vide, at de kan tro, og nogle må fortælle dem det" – det kan vi i KFUM og KFUK.

Foreningens udbytte er måske svært at måle direkte. Men nævnes kan: godt arbejdsfællesskab, sammenholdsfølelse, gode fællesoplevelser, mange Ikast-børn der fik oplevelsen sammen og masser af juice fra Rynkeby! Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige jer alle sammen en stor TAK for den gode oplevelse! Måske ses vi i Silkeborg i 2010.

De bedste hilsner Karen Krøjgaard

## FAKTABOXEN

Redaktion for Foreningsnyt:  
Kommunikationsudvalget  
under KFUM og KFUK i Ikast  
Helle Wedel  
Bente Lynderup  
Tove Simonsen

KFUM og KFUK i Ikast  
Rådhusstrædet 15, 7430 Ikast  
[www.ikast.kfum-kfuk.dk](http://www.ikast.kfum-kfuk.dk)

Få nyt pr. mail fra foreningen.  
Tilmeld dig på:  
[formand@ikast.kfum-kfuk.dk](mailto:formand@ikast.kfum-kfuk.dk)

## DET SKER!

### I KFUM og KFUK Ikast

- **Totalklubaften**  
Dato: 3.10. 2008 kl. 18.00  
Sted: Hestlund efterskole
- **Bazar i Kirkecentret**  
Dato: 5-6.11. 2008
- **Børnenes julefest**  
Dato: 28.12. 2008 kl. 14.30
- **Evangelisk bede- og allianceuge**  
Dato: 12.01. - 17.01. 2009
- **Nytårsfest**  
Dato: 23.01. 2009

### I KFUM og KFUK Danmark

- **Training the Trainers**  
Dato: 24.10 - 26.10 2008
- **Landskursus: Gi' det videre**  
Dato: 7.11 - 9.11. 2008
- **Distrikt Midtjylland: Stormøde**  
Dato: 28.10.2008
- **VoksenEvent**  
Dato: 8.11. 2008  
Sted: Vibbjerg
- **Børnetræf i Baboocity**  
Dato: 22.11. 2008

SE MERE PÅ  
[www.ikast.kfum-kfuk.dk](http://www.ikast.kfum-kfuk.dk)

Formand for KFUM og KFUK i Ikast:

Bente Larsen  
[formand@ikast.kfum-kfuk.dk](mailto:formand@ikast.kfum-kfuk.dk)  
97208594 / 61688594

Der tages forbehold for ændringer

KFUM KFUK

# Foreningsnyt

Ikast KFUM og KFUK efterår 2008

## Klub a' MOK SIGER GODDAG OG FARVEL...

**På Drantumborg i Isenvad mødes hver mandag fra kl. 15.15-16.30 en flok børn i alderen 4-7 år i Klub a' Mok. To af klubbens grundlæggere er netop stoppet i klubben. Vi har besøgt dem til en snak og gode tider i Klub a' Mok.**



### MOK:

*MOK, du er stoppet som maskot for KFUM og KFUKs børnearbejde og altså også for Klub a' Mok i Isenvad.*

Ja, nogen synes åbenbart at jeg var ved at være lidt for gammel til det med børn, så nu er jeg startet i Y's men – og det er faktisk også meget hyggeligt. Man kan blive præsident i Y's men, og jeg overvejer om det måske var noget for mig.

Jeg har tænkt noget på, hvordan det nu skal gå i KFUM og KFUK, når jeg ikke er der længere, men så har jeg hørt, at der er nogle andre, der er blevet ansat som maskotter. De hedder Rikke, Rune og Rasmus. De har meget hår alle sammen, men ellers virker det da som nogle seje unger.

Find flere billeder, lege og aktiviteter med Rikke, Rune og Rasmus på [www.kfum-kfuk.dk](http://www.kfum-kfuk.dk) under "BØRN"

### Svend-Erik:

*Svend-Erik, du er også stoppet i Klub a' Mok. Du har været med i mange år.*

Ja, men jeg kan ikke huske præcis hvor mange år. Jeg var med fra starten... Det må vel være ca. 8 år.

*Det er mange år.*

Ja, og det har været svært at tage beslutningen om at stoppe. Der har været så mange gode oplevelser med alle de børn, vi har haft i Klub a' Mok gennem årene. Men nu vil jeg gerne have tid til bl.a. Y's men.



*Hvad har været vigtigt for dig, i din rolle som leder?*

At børnene følte sig trygge og holdt af. Børn er jo slet ikke ens, og de kræver forskelligt. Alle skal ses, og mærke at de har værdi. Sådan er min tilgang faktisk til alle mennesker, jeg møder. Det er vigtigt, at kunne se sit medmenneske i øjnene og se det inderste menneske, så de mærker, at jeg respekterer vedkommende for den han/hun er. Børn opfører sig selvfølgelig ikke altid lige godt, og så kan det jo være nødvendigt at blive skrap eller sætte i rette. Det synes jeg nok, har været det sværeste: at fortælle bibelhistorie om den gode og kærlige Gud, der elsker alle, og samtidig måske være skrap overfor børn, der larmer for meget. Jeg ville jo gerne, at det jeg sagde og det jeg gjorde i klubben stemte overens.

*Hvilke erfaringer har du gjort dig som leder?*

(lang tænkepause) Øh... det er ikke noget jeg tænker over.... Men... jeg synes man skal vise børnene at man holder af dem, også når man måske ikke kan holde med dem. Gi' et knus! Følg dem på deres vej, det stykke man kan.

*Husker du særlige episoder fra klubben?*

Det har været fantastisk at hente børnene i Børnehuset i Isenvad, og se dem stå med forventningsfulde blikke, klar til at blive hentet til Klub a' Mok. Se, at de glædede sig til at komme i klub. Så føler man, at det nytter at være frivillig leder. Og så har jeg også et dejligt billede på nethinden af de gange, hvor vi virkelig greb børnene

med vores fortælling om Gud og Jesus. Når der bare blev helt stille i rundkredsen, og børnene måbende "forsvandt" helt ind i fortællingen. Det var stort.

Dedikerede ledere som Svend-Erik "hænger ikke på træerne". Det er ikke muligt at gi' Svend-Erik og alle andre frivillige ledere tak nok for deres indsats. Det vi kan gi' – det er netop som Svend-Erik beretter: "oplevelserne jeg fik ved at gi'". – Og så forsøger vi alligevel: TAK SVEND-ERIK fra Lederudvalget for KFUM og KFUK i Ikast.

### Et KICKSTART til at blive leder

Under Børnefestival 2008 i marts, blev der afholdt Kickstart for 13-15 årige i Kirkecentret i Ikast.

Liv Fenger Holk og Kathrine Carlsson var to af deltagerne. Kurset blev et oprigtigt KICKSTART for de to piger. De måtte bare prøve at føre noget af det, de havde lært i løbet af weekenden, ud i det virkelige klub-liv. Derfor kontaktede de Tove (foreningens konsulent) for at høre, om KFUM og KFUK havde eller kunne lave en klub, de kunne blive ledere for. Sådan! Her et halvt år senere har Liv og Kathrine været til deres første ledermøde med Alice og Helle fra Klub a' Mok. Pigerne skal nemlig fremover være ungedere her. Sejt!!! Vi ønsker pigerne tillykke med deres nye udfordringer, og Klub a' Mok med deres nye ungedere.



## "GI' DE UNGE STEMME"

- med din stemme ved menighedsrådsvalgene

Synes du, at dit menighedsråd skal huske børn og unge som en særlig og vigtig del af kirkens målgruppe? Tænk du, at børn og unge kræver liv og oplevelser i Gudstjenester og kirkeligt arbejde? - Så husk at stem på den kandidat til menighedsrådsvalget, der med sin personlighed og engagement gir' de unge stemme i kirken.

*"Vi ser jo rundt omkring i folkekirken, hvad der kan lade sig gøre, når blot der er folk i menighedsrådene, som brænder for børne-*

*og ungdomsarbejdet. Det gør virkelig en forskel, og vi mener, at folkekirken har hårdt brug for mere af det. Så det er en rigtig god mulighed for vores voksne medlemmer at fortsætte med at gøre en forskel for børn og unges muligheder på den måde."*

Kirsten Lund Larsen, generalsekretær KFUM og KFUK i Danmark

GI' DE UNGE STEMME

MENIGHEDS RÅDSVALG 08  
[www.givdeunge.dk](http://www.givdeunge.dk)

Læs om "vores" kirker på:

[www.ikastkirke.dk](http://www.ikastkirke.dk)  
[www.fonnesbaek-kirke.dk](http://www.fonnesbaek-kirke.dk)  
[www.isenvad-kirke.dk](http://www.isenvad-kirke.dk)



# DET HAR VI OPLEVET I VORES SOMMERFERIE

– Redaktionen har spurgt fire medlemmer fra Ikast KFUM og KFUK om hvad de har oplevet i sommerferien

## GospelGørGlad-kursus

**Birgit Rasmussen fra Voksen Forum havde valgt at ta' på kursus i sin sommerferie.**

**Vi har talt med hende om hvordan det var.**

Du var i uge 32 på GospelGørGlad-kursus på Haslev Udvidede Høj-skole. Hvorfor det?

Jamen, der skulle da ske noget i min ferie. Gerne noget aktivt, og helst i et fællesskab. Da jeg stødte på GospelGørGlad-kurset, så tænkte jeg, at mennesker, der er glade for at synge aldrig er kedelige! Og det viste sig at holde stik. Jeg oplevede et fantastisk fællesskab på kurset, og da jeg tog hjem var jeg flere venner rigere. Det var helt fantastisk.

Hvad lavede i på kurset? Der var mange forskellige moduler, man kunne vælge sig ind på. F.eks.: Kor øvelse, solosang, STOMP/rytme/bevægelse, stem-metræning. Kurset var selvudvikling og sang. Det var som at være i et drivhus af intensitet og sensitivitet, og ved eftertanke er det nok rigtig, hvad de skrev i kursusinformationen: "Du bliver aldrig den samme igen"

## Familielejr på Venø

En beretning om 8 utrolige dage i juli, som deltagere på KFUM og KFUK's Familielejr på Venø. En lejr for familier med børn i alderen 0 – 12 år, hvor der af hensyn til spisesalen er plads til ca. 25 familier.

Det skete igen – helt utroligt – at sommeren kom – stille, roligt! Vi vil ud – ud under åben himmel, ja vi vil ud – ud til det dybe vand...

Netop sådan er vores forhold til Venølejren – en utrolig begivenhed år efter år med højt til loftet og masser af åben himmel. For 4. år i træk en central del af vores sommerferie.

For os er Venø stedet:

- hvor Danmarks mindste kirke må boble over når 100 børn og voksne holder gudstjeneste med rindende vand og hus på både sand og klippe
- hvor bølgerne slår mod kysten og ubarmhjertigt skyller hundredvis af vandmænd op på strandkanten, til stor fryd for dem der tør røre
- hvor himmel og fjord kan stå i ét når skybruddet rammer
- hvor samværet giver energi til mange måneder i vintermørke
- hvor bibelarbejde og børnegrupper kombineres så der er plads til store og små
- hvor der er brug for alle til tjanser, forkyndelse og aktiviteter
- hvor slikboden giver kø helt ud på fortrappen
- hvor voksentræf og foredrag giver debat, diskussion og dybe tanker
- hvor børn og voksne ved at de kan tro – og at Gud tror på dem!

"Det bedste ved Venø er at komme ned til vandet", fortæller Malthe og Magnus i munden på hinanden. De bruger altid lang tid i strandkanten, fanger krabber, kaster sten og skulper med vandmænd. "Det er også sjovt at være til Småfisk" fortæller Magnus videre, "vi synger den med Supermand og Batman – de er seje". På lejren er der hver formiddag børnegrupper for alle børn i alderen 0 – 12 år. Børnene var i år delt i 3 grupper og der blev både bygget med Lego, malet billeder, støbt tin og fløjet med drage. Mens der er børnegrupper har de voksne bibelarbejde, arrangeret af en af lejrens teologer. Her er der tid og ro til fordybelse og voksensnak inden frokosten. Eftermiddagen er helliget familien – hele lejren samles om forskellige familieaktiviteter. I år var et af de store arrangementer "den store papkassekrig" hvor boldbanen blev omdannet til en kampplads

**Laura fra X-factor var én af underviserne – var det et trækplaster?**

Det var da sjovt at møde hende. Jeg fik undervisning af hende, og hun er utrolig dygtig og et dejligt menneske. Det var tydeligt at Gospelsang både er sang og tro for hende. Alle underviserne var meget dygtige, så det gav virkelig meget. En stor oplevelse at mærke, hvordan de formåede at gøre os alle bedre i løbet af en uge.

**Var der noget, du blev overrasket over?**
Jeg havde nok forventet at deltagerne var bekendt med KFUM og KFUK. – Kurset blev jo afholdt på HUH, og Arne Andreåsen (lærer på HUH) var medarrangør. Havde nok forventet aftenandagter o.l., men det var der ikke. – Vi sang til bords; den sidste dag tre-stemmigt ☺.

**Har du lyst til at tage med igen?**

Ja! – Det var så fedt! Mine grænser blev flyttet – men ikke overskredet. Og så var det også højskoleagtig på den fede måde: tidlig op, aktiv hele dagen og sent i seng. Jo – det var en forrygende ferie. Du kan læse mere om GospelGørGlad på *www.huh.as*



Laura fra X-factor var én af underviserne – var det et trækplaster?

for aviskugler og kæmpekasser. "Der blev virkelig gået til den hos børn og voksne", fortæller Henrik med tanke på de mange – specielt fædre – som gik ind i kampen med en ildhu der nok var en viking værdig.

Aftenens program byder efter et veltillavet måltid på lejrball med sang, underholdning og børneandagt. "Og så kommer der en skør mand som hedder Svend" siger Malthe. Svend kom dagligt forbi og fortalte nyt fra lejrlivet, hvis ikke han ledte efter sin mor som altid var blevet væk!

Når der er ro i lejren, så er der voksentræf med snak, sang og andagt – og i løbet af ugen også besøg fra fastlandet. Vi fik blandt andet et indblik i Tue Råkjærs arbejde som feltpræst i Afghanistan, havde sangaften med Steffen Krøyer, og bibliodrama med Frauke Meldgård – tidligere sognemedhjælper fra Ikast Kirke.

Trætte og fyldte af oplevelser rydder vi i fællesskab lejren, tømmer skraldespandene, fejer gulvene en sidste gang og slutter så med fælles andagt i det fri – alt imens regnen for sidste gang siler ned over vores lidt for brugte regntøj.

Men vi kommer tilbage næste år for at være sammen igen under den åbne himmel – det er helt utroligt!

Kristina, Henrik, Malthe, Magnus og Mads Fjorback



### YMCA Festival i Prag

En sen lørdag aften i starten af august mødtes vi en flok mennesker ved KFUM og KFUK i Herning. Alle var meget spændte, for turen skulle gå til Prag mod en helt fantastisk festival. Først ventede der dog lige en bustur, der varede hele natten og et godt stykke op ad næste dag også, men stemningen i bussen var super, så det var ikke noget problem.

Da vi ankom til Prag blev vi indkvarteret på et hostel, og tog så med sporvogn ud til festivalpladsen, hvor der allerede vrimlede med mennesker. Vi fik aftensmad derude, og hen på aftenen begyndte showet på den store scene. Aftenshowet var superfedt, og er nok det jeg vil huske bedst fra hele festivalen – det startede med et opvarmningsshow, med forskellige sanglege og en masse råben og skrigen, hvilket var sjovt nok den første aften, men ellers blev lidt for ensformigt.

Heldigvis gik der ikke lang tid, før festivalbandet gik på, og så var der ellers lagt op til god stemning resten af aftenen. De startede hver aften ud med den samme medley, der var sammensat af en masse fede sange, som alle kunne synge med på – det gav bare en kanon stemning hver aften. Resten af aftensshowet var bygget op af forskellige indslag såsom kåring af "Face of the day", fællessange af bl.a. U2, Scissor Sisters og mange andre, forskellige dansegrupper eller lignende, der kom og optrådte, en gammel mand, der kom og fortalte gode historier med mening i og festivalsangen – som virkelig bare var SUPERFED! (og mange andre indslag).

Anette Østergaard i Sydamerika

### Anette Østergaard i Sydamerika

I vinters valgte jeg at tage på Haslev udvidede Højskole på Sjælland. Det blev 4 fantastiske måneder og starten på mit store rejseeventyr! Vi var et lille hold på 30 elever inkl. nogle udvekslingsstudenter - men hvilket hold! Hvis man synes, at efterskole er godt, så kan jeg kun anbefale, at man tager på højskole også! Sammen med 3 andre havde jeg valgt skolens rejselinie, og vi planlagde et halvt års rejse rundt i Sydamerika sammen. Planerne skulle dog nå at blive ændret mange gange, men sådan er det bare at rejse i Sydamerika. Vi begyndte rejsen i Peru, hvor vi oplevede Cusco, inkaernes gamle hovedstad, tog på trekkeingtur i de smukke Andesbjerge, besøgte Machu Picchu – et af verdens 7 vidundere, og boede i et lille indianersamfund langt oppe i bjergene. Derefter boede vi i hovedstaden Lima, hvor vi studerede spansk, mens vi var på homestay hos forskellige familier fra YMCA. Vi fik nogle rigtig gode venner fra YMCA, som vi tilbragte meget tid sammen med, og over alt blev vi mødt med stor gæstfrihed og udstrakte arme.

Vi var med rundt i nogle børneklubber og hjalp til med programmet. Det er en meget anderledes klubform, end den vi har i Danmark, fordi mange af børnene kommer fra slumkvarterer. Mange er derfor er mentalt underudviklede, og det samme gælder for kvinderne derfra, som vi også lavede "børne"klub for. Efter en tid i Lima tog vi til Pisco for at være volontører. For et år siden var der et stort jordskælv, som lagde byen i ruiner og gjorde folk der endnu fattigere. YMCA i Peru har siden lavet socialt arbejde i byen, og de har bl.a. ansat 2 psykologer til at hjælpe de mange mennesker i sorg og fattigdom.

Vi var tilknyttet to små landsbysamfund, det ene lignede mest en losseplads. Her hjalp vi med at passe og lege med børnene, og for nogle blev vi næsten reserveforældre. Der lever mange familier i Pisco, som har det rigtig hårdt. En af familierne knyttede vi os særligt til: Moren er alene med 6 små børn, faren er alkoholiker og stukket af fra hjemmet men kommer nogle gange tilbage og misbruger og tæver familien. Moren og den ældste søn sælger hver dag glaserede æbler på gaden, mens de mindste børn er alene det meste af dagen. De får ikke nok at spise og er meget underudviklede. En af drengene på ca. 8 år er helt forstyrret i hovedet og meget voldelig overfor de andre børn. Det er virkelig sørgeligt, og desværre har vi stødt på mange lignende historier.

På turen fik vi også mulighed for at komme ud og lege turister i Prag, for vores festival armbånd gav også adgang til gratis transport rundt i hele Prag. Vi fik på den måde både set Karlsbroen, Det Gule Marked, Det astronomiske ur og flere andre ting. Eftermiddagene gik bl.a. med at udforske Prag, men der var også mulighed for at deltage i nogle af de mange workshops, der var på festival pladsen, hvor jeg selv bl.a. var med til en workshop, som fortalte en del om hvordan det frivillige arbejde inden for KFUM og KFUK fungerer i verden, og en lidt mere aktiv workshop, hvor vi lærte at danse og steppe sammen med en af de dansegrupper, der havde været på den store scene og optræde. Alt i alt en rigtig god uge fyldt med oplevelser, og klart en uge jeg vil se tilbage på med et smil.

Emil Bjerglund Pedersen Begejstret deltager



De to psykologer fra YMCA prøver at hjælpe børnene ved at lære dem, hvordan man opfører sig over for hinanden, hvor man skal sætte sine fysiske grænser m.m.

Udover at være sammen med børnene hjalp vi til med restaurerings- og genopbygningsarbejdet. Vores arbejde bestod mest af at flytte sten og at tætte huse (læs: faldefærdige skure) med pap og plastik. Vi var rigtig glade for arbejdet i Pisco, men det var meget svært at bo der. Så det endte med, at vi stoppede vores voluntørophold før planlagt. Der var flere grunde til vores beslutning. Vi boede i et meget lille hus sammen med 4 peruvianere, og det var rigtig svært pga. den store kulturforskel. Vi måtte ikke gå udenfor huset, fordi Pisco er et farligt sted, der var rigtig mange regler, og vi manglede tit information om arbejdet. Det var hårdt men rigtig spændende at være i Pisco. Jeg har lært utrolig meget af oplevelsen, og det er pludselig nemmere at forstå, hvor svært det må være for indvandrere at skulle integrere sig i Danmark!

Derefter startede vi vores rejse rundt i Sydamerika. Det er virkelig et spændende kontinent at rejse på, og vi oplever utrolig mange ting hele tiden! Jeg nævner i flæng: flyvning over nazca-linierne, sandboarding i ørkenen, sivøer på Titicacasøen, mountainbike ned ad verdens farligste vej, jeeptur i bjergene, gejsere og varme kilder, minebesøg, paragliding og meget mere. Nu er vi nået til Ecuador, hvor vi nyder strandlivet med sol, surfing, dykning, beachvolley og hvaler. Herefter går turen videre sydpå mod Argentina.

Det er virkelig fantastisk at rejse i Sydamerika og møde en så anderledes kultur og verden. Det er en helt anden mentalitet, end vi er vant til i Europa, og man får et nyt syn på vores egen trygge verden derhjemme. For hver dag bliver min rygsæk mere og mere fuld - ikke kun af souvenirs - men af oplevelser, venskaber og minder for livet! Hvis I har lyst til at læse mere om min tur er her et link til min hjemmeside: www.anetteoe.dk

En rejselysten hilsen Anette Østergaard